

Hasselt

Al jaren meldden de Hasselaren en omwonenden van de Veldstraat in Hasselt aan politie en schepen van Dierenwelzijn , een geval van ernstige dierenverwaarlozing

In de weide lopen er boerenpaarden rond, in zover je kan zien enkel modder en slijk en in erbarmelijke omstandigheden.

De eigenaar van de paarden kweekt ze als slachtvee en misbruikt ze als broedmachines. Daarenboven stelt hij zich zeer agressief en bedreigend op tegen de omstaanders.

Nu is er sinds verschillende maanden een merrie kreupel, die bovendien een veulen moet grootbrengen. Ze lijdt aan een constant manken en gezwollen been, tengevolge van erge mek. De eigenaar weigert verzorging.

De dierenbescherming is reeds verschillende malen komen kijken en werd telkens uitgelachen. De eigenaar wacht tot de merrie sterft en verkoopt de veulens voor een hoge prijs.

De omwonenden reageren met ongeloof en de Hasselaren twijfelen aan de werking en de geloofwaardigheid van de schepen voor Dierenwelzijn.

Het is hoogtijd dat hier terdege wordt ingegrepen.

Hasselt, hoofdstad van de Smaak ???