

## **Marche-en-Famenne**

Volgend op o.a. de gevallen aangeklaagd door Blid op hun website, zie .

Zelfde scenario verleden week te Marche-en-Famenne. Ik ben ervan overtuigd dat vele lezers van dit blad u reeds hebben gecontacteerd in verband hiermee.

Paard ligt uitgemergeld op sterven in een wei. Om zijn lijden te verkorten, wil de Dierenbescherming het gratis een spuitje geven maar de eigenaar weigert dit. Hij wil ook niet dat men het dier water geeft. De politie mag niets doen zonder het akkoord van de eigenaar. Nadat het dier een hele dag heeft afgezien, sterft het zonder dat iemand er naar omkijkt. En de eigenaar heeft er zo nog 30 die hetzelfde lot staan te wachten. Is het normaal in dit land en in dit tijdperk dat men hulpeloos moet toezien hoe een dier van honger en dorst ligt te sterven omdat de eigenaar het zo wil ?

Hoe komt het dat mensen in vele gevallen geen beroep kunnen doen op tussenkomst door de politie ?  
Waarom bestaat er bvb. geen centraal meldnummer voor het hele land zodat mensen tenminste snel en doeltreffend hulp kunnen inroepen en waar door een gestructureerd nationaal netwerk snel definitieve oplossingen kunnen worden gevonden? Vindt u bijgevolg ook niet dat ons land dringend behoefte heeft aan een dierenpolitie zoals voorgesteld op de website [www.BSPCA.be](http://www.BSPCA.be) en zoals die ook reeds te werk gaan in Engeland en USA?

### **Antwoord BSPCA:**

**Niemand wil de verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn opnemen, we hebben alle politieke partijen aangeschreven; tot hiertoe zonder resultaat.**

**Tot op heden is de politie nog altijd verantwoordelijk voor dierenwelzijn. Of ze dit zelf weten lijkt in sommige gevallen onwaarschijnlijk.**

**BSPCA is zeker nodig in België maar we krijgen geen kans om door te breken.**