

Maandag (03/05/2010) kwam een hondje (jack russel-teefje) mee naar huis gelopen met mijn eigen hond. Het hondje had duidelijk honger en was sterk vermagerd. In de week ervoor was ze blijkbaar ook al aan het rondwalen want ze heeft al onze postbode gevolgd ook. Bij ons thuis heeft ze wat gegeten en gespeeld. Het is een heel extreem lief hondje. Uiteindelijk mee naar de veearts gegaan, die heeft de chip gecontroleerd en het bleek van een 'dame' te zijn wat verderop. Ik ken iemand in die straat en vroeg even te gaan aanbellen met de melding dat ik haar hondje had en het ging terugbrengen. Wanneer die echter aanbelde kreeg hij de huis volgescholden en zei de 'eigenaar' dat ze het hondje niet meer moest hebben. De politie werd verwittigd en die wist onmiddellijk over wie het ging, ze gingen het hondje komen ophalen bij de veearts om naar het asiel te brengen. Ze hadden het hondje al verschillende malen opgehaald bij haar thuis of op straat. Telkens kreeg ze het terug. De 'dame' in kwestie heeft zwaar psychiatrische problemen en een drank en/of drugs en/of medicijnverslaving. Gisteren (06/05/2010) kreeg ik telefoon van mijn kennis, ze had het hondje alweer terug!!! Ondanks het feit dat de veearts een verslag heeft opgemaakt, het al niet de eerste keer is dat de politie het hondje vindt en dat het duidelijk ondervoedt was, heeft ze nogmaals het beestje teruggekregen.

Wanneer een BSPCA zou bestaan, zou dit zeker het geval niet zijn. Nu zou ik graag ergens klacht indienen, maar nergens zal mijn klacht gehoord worden. Ik hoop maar dat dit initiatief er snel doorkomt, de wereld en dan vooral België zou er al een stuk mooier uitzien. Nu zijn mijn gedachten steeds bij dat hondje, wat zal ze nu weer moeten meemaken.