

Onlangs hebben we een puppy gekocht in een kennel in -----: -----.
Het is een hele lieve Cavalier King Charles.
We hadden hem een dag en merkten dat hij een rare , vastzittende hoest had .
We zijn direct dezelfde dag naar de dierenarts gegaan.
Nu zijn we 6 weken(en 2 hospitalisatie's van een week) verder en heeft hij
nog altijd de zwaarste kennelhoest die de dierenarts ooit heeft gezien.
We hebben nog geen dag gehad die zorgeloos was en doen alles wat we kunnen om
ons lieve hondje te genezen!
Hij heeft een Tsjechisch paspoort en dat had ons toen moeten alarmeren , maar
je kind heeft zo'n schattig lief hondje vast, dat je helemaal vertedert en je
bent eigenlijk al verkocht!
Nu horen we allemaal verhalen van die hondjes , die in die landen voor een
prikje aangekocht worden en dan in België voor 500€ verkocht worden.
Daarvan zijn wij nu ook de dupe en onze lieve pup nog meer!
We hebben de kennel erover aangesproken en willen het er niet bij laten, maar
weten ook dat we geen poot hebben om op te staan .
Er is nog geen enkel proces gewonnen tegen zo'n mannen , omdat ze blijkbaar
volgens de Belgische wet niets vereerd doen!
Hopelijk overleefd ons Cookietje deze zware ziekte en kan hij nog lang
gelukkig zijn bij ons!