

Dierenleed.

Dieren zijn niet gezegend met onze taal, daarom doe ik nu hun verhaal.

Dieren kennen ook pijn en verdriet maar veel mensen begrijpen dat niet.

Dieren worden gemarteld en gekweld, en dat door "de mens" voor roem en geld.

Dieren worden mishandeld om belachelijke kwaaltjes te genezen, en dit vooral bij de Chinezen.

Dieren worden massaal afgeslacht voor enorme geldbedragen, zodat sommige vrouwen, een pelsmantel kunnen dragen.

Een dier dood enkel om te overleven en niet om zoals de "mens" zich met luxe te omgeven.

In sommige dierenogen kan je de pijn lezen, en denk eraan, het is ook een levend wezen.

Er zijn dierenorganisaties in elk land, in elke staat, maar dit is maar een druppel op een hete plaat.

Als we nu niet allen de handen in elkaar slaan, is het met het dierenrijk gedaan.

En dit alles door de zogenaamde "beschaafde mens"

Daarom vraag ik u, help me met mijn wens.

Om samen te strijden zodat dieren niet meer moeten lijden.

En geef onze Aarde terug, zijn oeroude waarde.

Door liefde en respect aan de dieren te geven,

zodat we allen in harmonie samen kunnen leven.

Geschreven door Elodie Vaerewijck,  
voor de Dierenpolitie.